



YOGA

TESSENDERLO

NIEUWE START 2020-2021

Wil ook jij een betere nachtrust, soepeler lichaam, rustige geest, meer levenskracht & energie, bewuster leven, betere gezondheid of je gewoon beter voelen in je vel?

Dan is NU het moment aangebroken dat ook jij, zoals ontelbaren dit reeds hebben voorgedaan, start om die wondere wereld van Yoga te leren kennen en ervaren ... want er is één zekerheid ...

“Wie regelmatig (goede) YOGA beoefent, aangepast aan zijn mogelijkheden, verbetert de kwaliteit van zijn leven op ALLE vlakken”

Tijdstip + Locatie:

Niet beginners: vanaf 2 september elke woensdag 19u45 - 21u15

Beginners: vanaf 3 september elke donderdag 19u45 - 21u15

Zaal De Kriekel
Sint-Jozefsplein 2
3980 Schoot- Tessenderlo

Je eerste les is gratis.

Losse kledij, breng mat en dekentje mee.

Volledig lesjaar +- 35 lessen (1,5 u): 200€

Graag een mailtje naar rudi.lepoutre@telenet.be of gsm: 0494/56.07.43

Lessen worden gegeven in de oefenstijl van VINIYOGA die yoga ten dienste stelt van de beoefenaar.



Een door de YFN erkend Yogaleraar:

Rudi Lepoutre

Leraar Seva Yoga Kempen

5 jaar studie > 700 lessen

3 jaar bijscholing

Opgeleid reciteren vedische teksten.

Jouw waarborg voor kwaliteitsyoga !

Er zijn ook lessen van Seva Yoga Kempen te:

Geel, Geel-Larum, Herentals, Kasterlee, Meerhout, Olen, Mol, Retie en Westerlo. Meer info: www.sevayoga.be

